

# GROTE KNAL BYE BYE ZWAAI ZWAAI



RSW 2018 Editie 7

## WIST JE DAT?

Dit is het einde dat doet de deur dicht! Maar nog niet helemaal. De deur staat nog op een kier maar de RSW 2018 zit er al weer bijna op! Maar eerst even terug naar gisteravond. Wij van de kampkrant hadden gehoord dat jullie nog onverwachts visite hadden gehad van twee verdachte figuren uit Spanje! We hadden gehoord dat er binnen 10 minuten 12 kilo pepernoten doorheen zijn gegaan! Wat kunnen jullie vreten zeg! Volgens de kampstaf was het verder een rustige avond en rond een uurtje of drie was het stil en lag iedereen te 'slapen'. Toch hebben wij van een paar paroba's gehoord dat zij niet thuis hadden geslapen! Die moeten toch maar eens komen vertellen hoe ze dat doen! Vanochtend hebben wij vele gezichten gezien die toch nog een beetje moe waren! We waren even bezorgd dat het niet goed gaat komen tijdens het Sport en Spel. Gelukkig hadden de mannen van P&P een fantastisch sport en spel programma uitgezet. Wat wij het mooiste vonden was het zaklopen en het balletje wat je uit een blikje moest krijgen. De kinderen vonden het Rekgolven het leukst. Lekker gooien met die touwtjes. Voor de pijntjes en de kwijntjes was onze trouwe Ehbobloedhond Luuk aanwezig om het allemaal in goede banen te leiden. De mannen van PenP hadden ook nog eens een heuze raket gebouwd met jawel, rook en vuurwerk. Ooho mag helemaal niet! Stiekem wel.

En dan zijn we nu aangekomen bij het punt dat we het vanaf nu niet meer zeker gaan weten. Terwijl wij dit typen zijn jullie nog de laatste restjes energie er aan het uitpersen op het veld en komen jullie dadelijk

terug om nog te genieten van de laatste lunch, zeg maar een soort laatste avondmaal en daarna wordt het alweer tijd om het kampterrein af te gaan breken. Mag je alles weer netjes terug in de tas stoppen en de aanhangers weer volladen. Als dat allemaal gebeurd is gaan we naar het meest emotionele moment. De prijsuitreiking. En dat is waar je het uiteindelijk allemaal voor gedaan hebt. Wie zou er dit jaar met de eerst prijs naar huis toe gaan? Wij weten het ook niet. De uitslagen zijn namelijk top secret!

Wij gaan jullie hartelijk bedanken voor al jullie slappe klets en leuke verhalen. Na afloop komen alle kranten online op de rsw site inclusief de 1000+ foto's die wij geschoten hebben. We willen de Kookstaf bedanken voor het heerlijke eten, De algemene staf voor alle gezelligheid, de AC's voor het organiseren, Blokstaf voor alle blokken en de kampstaf voor een oogje in het zeil houden.

Slaap lekker voor straks en tot volgend jaar!

Groetjes Stef en Sander



- Dit de laatste kampkrant is?
- We er volgend jaar weer zijn?
- Je ook naar de RWH kan?
- Dit in de winter is?
- Wij er dan ook weer zijn?
- PenP te laat was?
- Koek via je oog in je mond moet?
- Zoe bij Jonathan in de tent geslapen heeft
- Berlicum en Lucas in 1 tent hebben geslapen?
- Ze op een slaaphoopje lagen?
- Nina moest huilen vanwege kramp in haar poot?
- Laura verplaatst moest worden?
- Columufo friet wilde bakken in de nacht?
- De Leiding hun 10 minuten later betrapte?
- Rinke niet kan knopen
- Jona moest overgeven
- Bij de Ghvtjes de keuken in de fik stond?
- Lucas Lotte mist tijdens sport en spel?
- Renee haar schoen weer heeft gevonden?
- Deze bij Loes was?
- In de groep van Jona beukgrage mensen zitten?
- Dit het laatste wist je datje was?

